

REUNION INTERNATIONALE EN BELGIQUE SEPTEMBRE 2008

Postée par [osmthfrance](#) 04/05/2007 - 02:30:00

**Chapitre et réunion Internationale annuelle des Templiers du Monde les 5, 6 et 7 septembre 2008
à LEUVEN (Belgique).**

COMPTE-RENDU, REPORTAGE PHOTOS ET FILM

TEMPLIERS, (Français)

Cette grande Manifestation INTERNATIONALE a rassemblé à LEUVEN/LOUVAIN (Belgique) dans une Réunion HISTORIQUE : plus de 23 pays, et 33 autres représentés, autour d'une même Table ronde. Pour la première fois, il a été possible de projeter l'avenir ensemble, de débuter des relations Fraternelles et Chevaleresques entre presque tous les pays où existent des Templiers. Quelques-uns n'ont pas pu venir pour raison d'éloignement et se sont fait représenter, d'autres ont rencontré quelques problèmes de délais de Visas, et enfin d'autres encore ont été confrontés à des problèmes de coûts trop importants dans le transport, résidant de l'autre côté de la Planète. Peu importe, TOUS étaient présents par le cœur et par la pensée, aucun n'a été oublié, et les Vœux des absents ont été transmis au Grand Maître de l'Ordre : Dom Fernando PINTO de SOUSA FONTES, qui était bien entendu à nos côtés pour cette Manifestation Historique. Grand Maître auquel nous avons renouvelé notre confiance. L'Ordre renaît, et le 3ème Millénaire aura la chance de le voir dans toute sa splendeur et verra la reconnaissance de ses valeurs de Liberté, d'Humanisme, de Fraternité, et d'Amour. Les Templiers du 3ème Millénaire retrouvent les valeurs qui sont les leurs, les valeurs qui font d'un Templier : un Homme, ou une Femme, différent, plus proche de ses semblables, à leur écoute et à leur aide. Les Templiers du 3ème Millénaire ont décidé, d'un commun accord, de défendre bien sûr leur Idéal commun : «Croire», mais aussi et surtout décidé : la «Tolérance et l'acceptation de l'autre», et de ne «jamais s'investir, ou reconnaître des combats qui ne sont plus de ce Siècle, cela en appliquant les projets que leurs Ancêtres avaient déjà envisagé : L'amour entre tous les Peuples, et toutes les Religions». C'est donc, en conclusion de cette Investiture en BELGIQUE, un Message de PAIX et d'AMOUR que les Templiers du Monde ont décidé de porter haut et fort, partout autour d'eux. Le Gonfanon, le Baucéant sera leur guide pour cela.

Non Nobis

POUR VOIR LE REPORTAGE PHOTOS [CLIQUEZ ICI](#)

Pour visionner la Vidéo voir le menu : «Vidéos - investiture Belgique»

KNIGHT TEMPLARS, (Anglais)

This great INTERNATIONAL Demonstration gathered in LEUVEN/LOUVAIN (Belgium) in an Historic Meeting : more than 23 countries, and 33 others represented, around the same round Table. For the first time, it was possible to project the future together, to begin fraternal relationships and Chivalrous between almost all the countries where exist Knight Templars. Some could not come for reason from distance and were made represent, others encountered some problems of delays for their Visas, and finally of others still were confronted with problems of too important costs in transport, resident on other side of Planet. It does not matter, ALL were present by the heart and by the thought, none was forgotten, and the Wishes of absent were transmitted to the Grand Master of the Order : Dom Fernando PINTO de SOUSA FONTES, who was of course at our sides for this Historical Demonstration. Grand Master to whom we renewed our confidence. The Order reappears, and the 3rd Millenium will have the chance to see it in all its splendour and will see the recognition of its values of Freedom, of Humanism, Fraternity, and Love. Knight Templars of the 3rd Millenium find the values which are theirs, the values which make Knight Templar : a Man, or a Woman, different, nearer to its similar, with their listening and their assistance. Knight Templars of the 3rd Millenium decided, by mutual agreement, to defend their common Ideal of course: To believe, but more especially decided : the tolerance and the acceptance of the other, and never to invest, or recognize combat which are not any more this Century, that by applying the projects which their Ancestors had already considered : Love between all the People, and all the Religions. It is thus, in conclusion of this Nomination in BELGIUM, a Message of PEACE and LOVE which Knight Templars of the World decided to carry high and loud, everywhere around them. Gonfanon, Baucéant will be their guide for that.

Non Nobis

SEE THE REPORT PHOTOGRAPHS [CLICK HERE](#)

TEMPLIERS, (Néerlandais [Pays-Bas](#))

Deze grote INTERNATIONALE Manifestatie hebben aan LEUVEN/LOUVAIN (Belgie) in een HISTORISCHE Vergadering verzameld: meer dan 23 landen, en 33 anderen vertegenwoordigd, rond dezelfde ronde Tafel. Voor de eerste keer, heeft het mogelijk geweest om de toekomst te plannen samen, om met de Broederlijke en Ridderlijke betrekkingen tussen bijna alle landen te beginnen waar een Templiers bestaan. Enkelen hebben omwille van verwijderingsreden kunnen niet komen en laten vertegenwoordigen, anderen hebben enkele problemen van termijnen van Visa ondervonden, en tenslotte werden anderen nog geconfronteerd met problemen van te belangrijke kosten in het vervoer, die van de andere kant van de Planeet berusten.

Weinig voert in, IEDEREEN waren aanwezig door het hart en door de gedachte, geen enkele is vergeten, en de Wensen van afwezig werden overgebracht naar de Grote Meester van de Orde: Dom Fernando PINTO van SOUSA FONTES, die natuurlijk aan onze kanten voor deze Historische Manifestatie was. Grote Meester waaraan wij ons vertrouwen hebben vernieuwd.

De Orde herleft, en het 3ste Millennium zal het geluk hebben om het te zien in heel zijn pracht en zal de erkenning van zijn waarden van Vrijheid, Humanisme, Broederschap, en Liefde kennen.

Templiers van het 3ste Millennium vinden de waarden terug die van hen zijn, de waarden die van een Templier doen: een Man, of een Vrouw, verschillend, meer dichtbij zijn dergelijk, aan hun beluisteren en hun hulp.

Templiers van het 3ste Millennium hebben, eenstemmig, besloten om hun gemeenschappelijk Ideaal natuurlijk te verdedigen: [Geloven](#), maar ook en vooral besloten: [de Verdraagzaamheid en de inwilliging van de andere](#), en om zich [nooit in te zetten of, gevechten te erkennen die niet meer van deze Eeuw zijn, dat door de projecten toe te passen slechts hadden hun Voorvaders reeds overwogen: De liefde tussen alle Volkeren, en alle Godsdiensten](#).

Het dus is, tenslotte van deze Investituur in BELGIË, een Bericht van VREDE en LIEFDE dat Templiers van Le Monde hebben besloten om hoog en zeer, overal rond hen te dragen.

Gonfanon, het zal Baucéant hun gids daarvoor zijn.

NON Nobis

OM ZIE het VERSLAG FOTO'S [KLICK HIER](#)

om de Video te bekijken het menu zien: [Video's - investituur België](#)

TEMPLIERS, (Italien)

Questa grande manifestazione INTERNAZIONALE ha raccolto a LEUVEN/LOUVAIN (Belgio) in una riunione CRONISTORIA: più di 23 paesi, e 33 altri rappresentati, attorno ad una stessa tavola rotonda.

Per la prima volta, è stato possibile proiettare il futuro insieme, cominciare dalle relazioni fraterne e cavalleresche tra quasi tutti i paesi dove esistono Templiers.

Alcuni non hanno potuto venire per ragione di distanza e si sono fatti rappresentare, altri hanno incontrato alcuni problemi di termini di visti, e infine altri ancora sono stati confrontati a problemi di costi troppo importanti nel trasporto, che risiedono dell'altro lato del pianeta.

Poco importa, TUTTI erano presenti con il cuore e con il pensiero, alcuno non è stato dimenticato, e gli auguri degli assenti sono stati porti al grande padrone dell'ordine: DOM Fernando PINTO de SOUSA FONTES, che era naturalmente ai nostri lati per questa manifestazione storica. Grande padrone al quale abbiamo rinnovato la nostra fiducia.

L'ordine riappare, ed il 3o millennio avrà la possibilità di vederlo in tutto il suo splendore e vedrà il riconoscimento dei suoi valori di libertà, di Humanisme, di classe, e d'amore.

Templiers del 3o millennio trovano i valori che sono loro, i valori che fanno di un Templier: un uomo, o una donna, diverso, più vicino ai suoi simili, al loro ascolto ed al loro aiuto.

Templiers del 3o millennio hanno deciso, di comune accordo, di difendere certamente il loro ideale comune: [Credere](#), ma anche e soprattutto deciso: [la tolleranza e l'accettazione dell'altra](#), e [mai di investirsi, o riconoscere combattimenti che non sono più di questo secolo, ciò applicando i progetti soltanto i loro antenati avevano già previsto: L'amore tra tutti i popoli, e tutte le religioni](#).

È dunque, in conclusione di questo conferimento di mandato in BELGIO, un messaggio di PACE e d'AMORE che Templiers del mondo hanno deciso di portare su e molto, ovunque attorno a loro.

Gonfanon Baucéant sarà la loro guida per ciò.

Non Nobis

PER VEDERE IL SERVIZIO FOTOGRAFIE [PREMETE QUI](#)

Osservare il video vedere il frammento: [Videi - conferimento di mandato Belgio](#)

TEMPLIERS, (Allemand)

diese große INTERNATIONALE Demonstration hat an LEUVEN/LOUVAIN (Belgien) in einer HISTORISCHEN Sitzung versammelt: mehr als 23 Länder und 33 dargestellte andere um ein und derselben Rundetafel.

Zum ersten Mal war es möglich, die Zukunft zusammen zu planen, fast von den brüderlichen und ritterlichen Beziehungen zwischen allen Ländern zu beginnen, wo Templiers bestehen.

Einige konnten nicht aus Entfernungsgrund kommen und ließen sich darstellen, andere sind auf einige Probleme von Visumfristen gestoßen, und schließlich sind andere noch mit zu wichtigen Kostenproblemen im Transport konfrontiert worden, die von der anderen Seite des Planeten wohnen.

Weniger importiert, ALLE waren durch das Herz anwesend, und durch den Gedanken, keinen vergessen worden

ist, und die Wünsche der abwesenden sind dem großen Meister des Befehls übermittelt worden: DOM Fernando PINTO de SOUSA FONTES, das selbstverständlich an unseren Seiten für diese historische Demonstration war. Großer Meister, an dem wir unser Vertrauen erneuert haben.

Der Befehl lebt wieder auf, und das 3. Millennium wird das Glück haben, es in all seinem pracht zu sehen und wird die Anerkennung seiner Freiheits-, Humanismus-, Brüderlichkeits- und Liebeswerte sehen.

Templiers des 3. Millenniums finden die Werte wieder, die ihres sind, die Werte, die von Templier machen: ein Mann oder eine Frau verschieden näher von seinen ähnlichen an ihrem Abhören und an ihrer Hilfe.

Templiers des 3. Millenniums haben beschlossen einvernehmlich, ihr gemeinsames Ideal natürlich zu verteidigen: **Glauben**, aber auch und besonders beschlossen: die **Toleranz** und die **Annahme der anderen** und **sich nie zu investieren oder Kämpfe wiederzuerkennen**, die mehr von diesem Jahrhundert sind, das ihre Vorfahren wenden die Projekte an, hatten nur und bereits in Betracht gezogen: Die Liebe zwischen allen Völkern und allen Religionen.

Es ist also in Schlußfolgerung dieser Investitur in BELGIEN eine FRIEDENS- und Liebesmitteilung, die Templiers der Welt beschlossen haben, hoch und sehr, überall um sie zu tragen.

Gonfanon es wird Baucéant ihr Führer für das sein.

Non Nobis,

UM die PHOTOREPORTAGE ZU SEHEN [CLIQUEZ HIER](#),

um das Video anzusehen, das Menü zu sehen: **Videos - Investitur Belgien**

TEMPLIERS, (Portugais)

Esta grande Manifestação INTERNACIONAL reuniu à LEUVEN/LOUVAIN (Bélgica) numa Reunião HISTÓRICA: mais de 23 países, e 33 outros representados, em redor de uma mesma Mesa redonda.

Primeira vez, foi possível projectar o futuro juntos, quase começar das relações Fraternais e Cavalheirescas entre todos os países onde existem Templiers.

Alguns não puderam vir por razão de afastamento e fez-se de representar, outros encontraram alguns problemas de prazos de Vistos, e por último outros ainda foram confrontada com problemas de custos demasiado importantes no transporte, residindo de outro lado do Planeta.

Pouco importa, TODOS estavam presentes pelo coração e pelo pensamento, nenhum não foi esquecido, e os Desejos do ausentes foram transmitidos ao Grande Mestre da Ordem: DOM Fernando PINTO de SOUSA FONTES, que estava naturalmente aos nossos lados para esta Manifestação Histórica. Grande Mestre que renovamos a nossa confiança.

A Ordem reaparece, e o 3.º Milénio terá a possibilidade de vê-lo em qualquer seu splendeur e verá o reconhecimento dos seus valores de Liberdade, de Humanismo, de Fraternidade, e de Amor.

Os Templiers do 3.º Milénio reencontram os valores que são os seus, os valores que fazem de um Templier: um Homem, ou uma Mulher, diferente, mais parentes o seu semelhantes, à sua escuta e a sua ajuda.

Os Templiers do 3.º Milénio decidiram, de um comum acordo, que defendesse certamente o seu Ideal comum: **Crença**, mas também e sobretudo decidido: **a Tolerância e a aceitação do outro**, e **nunca investir-se, ou reconhecer combates que não são mais deste Século, aquilo aplicando os projectos único os seus Antepassados já tinham encarado: O amor entre todos os Povos, e todas as Religiões**.

É por conseguinte, em conclusão desta Investidura na BÉLGICA, uma Mensagem de PAZ e de AMOR que os Templiers do Mundo decidiram levar elevado e extrema, por toda a parte em redor deles.

O Gonfanon, Baucéant sé-lo-á o seu guia para aquilo.

Non Nobis

PARA VER a REPORTAGEM FOTOGRAFIAS [CLIQUEM AQUI](#)

para visionar a Vídeo ver a ementa: **Videos - investidura Bélgica**

TEMPLIERS, (Espagnol)

Esta gran Manifestación INTERNACIONAL reunió a LEUVEN/LOUVAIN (Bélgica) en una Reunión HISTÓRICA: a más de 23 países, y 33 otros representados, alrededor de una misma Mesa redonda.

Por primera vez, fue posible proyectar el futuro juntos, casi comenzar de las relaciones Fraternales y Caballerescas entre todos los países donde existen Templiers.

Algunos no pudieron venir por razón de alejamiento y se hicieron representar, otros encontraron algunos problemas de plazos de Visados, y por fin se enfrentaron otros aún a problemas de costes demasiado importantes en el transporte, residiendo del otro lado del Planeta.

Qué más da, TODOS estaban presentes por el corazón y por el pensamiento, ninguno no se ha olvidado, y los Deseos del ausentes se transmitieron al Gran Maestro del Orden: Du Fernando PINTO de SOUSA FUNDAS, que estaba por supuesto a nuestros lados para esta Manifestación Histórica. Gran Maître quien renovamos nuestra confianza.

El Orden reaparece, y el 3.º Milenio tendrá la oportunidad de verlo en todo su esplendor y verá el reconocimiento de sus valores de Libertad, Humanismo, Fraternidad, y de Amor.

Los Templiers del 3.º Milenio encuentran los valores que son los suyo, los valores que hacen de un Templier: un Hombre, o una Mujer, diferente, más cerca de su similares, a su escucha y a su ayuda.

Los Templiers del 3.º Milenio decidieron, de común, defender por supuesto su Ideal común: **Creer**, pero también y sobre todo decidido: la **tolerancia y la aceptación del otro**, y **nunca de comprometerse, o reconocer combates que no son más de este Siglo, eso al aplicar los proyectos que sus Antepasados ya habían previsto: El amor entre todo el Pueblo, y todas las Religiones**.

Es pues, en conclusión de esta Investidura en BÉLGICA, un Mensaje de PAZ y AMOR que los Templiers del Mundo decidieron llevar arriba y muy, por todas partes en torno ellos.

El Gonfanon, Baucéant lo será su guía para eso.

Non, Nobis

PARA VER el REPORTAJE FOTOGRAFÍAS [PULSE AQUÍ](#)

para ver el Vídeo ver la carta: **Videos - investidura Bélgica**

TEMPLIERS (Suédois)

Denna stora LANDSKAMPdemonstration samlade med LEUVEN/LOUVAIN (Belgien) i ett HISTORISKT möte: mer än 23 länder och 33 andra som föreställs, runt om den samma runden, bordlägger.

För den första tiden var det möjligheten som tillsammans projekterar framtiden, som börjar från den Fraternelles förbindelsen och chevalereskt mellan nästan alla länder var finns av Templiers.

Några kunde inte komma för resonerar från distanserar och gjordes föreställer, mötte andra några problem av tider av Visas, och slutligen av andra som var stilla, konfronterades med problem av för viktigt kostar i transport, invånare på andra sidan av planet.

Det betyder inte, var ALLA närvarande vid hjärtan, och av tanken, glömdes inget, och wishesna av frånvarande överfördes till det stort styr av beställa: Den Dom Fernando PINTOEN av SOUSA-PIGEN STRYKER OCH GJUTJÄRN, som var naturligtvis på våra sidor för denna historiska demonstration. Stort styra till vilket vi förnyade vårt förtroende.

Beställa visar igen, och den 3rd ska millenniumen har riskera som ska ses den sammanlagt dess glans och att ska ser att erkännanden av dess värderar av frihet, Humanism, broderskap och förälskelse.

Templiers av det 3rd millenniumfyndet värderar, som är deras, värderar som gör av Templier: en man eller en kvinna, olikt som är mer nearer till dess liknande, med deras lyssna och deras hjälp.

Templiers av den 3rd millenniumen avgjorde, vid ömsesidig överenskommelse, att försvara deras allmänningideal naturligtvis: Att tro, men speciellare avgjort: toleransen och godtagandet av annat, och aldrig att investera eller känna igen striden, som inte är något mera detta århundrade, det, genom att applicera, projekterar som deras förfäder hade redan ansett: Förälskelse mellan alla folk och alla religioner. Det är thus, avslutningsvis av denna utnämning i BELGIEN, ett meddelande av FRED och FÖRÄLSKELSE, som Templiers av världen avgjorde att bära kick och starkt, överallt runt om dem.

Gonfanon Baucéant ska är deras vägleder för det.

NON Nobis

SER att RAPPORTEN FOTOGRAFERAR [KLICKA HÄR](#)

för att beskåda videoen för att se menyn: Vidéos - Belgien utnämning,

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI

Magistraal prioraat Johannes de Doper

Grootmeester en Prins Regent Z.E. Dom Fernando Pinto Fontes

Excellence,

Frères et Soeurs,

Le prieuré magistral de Belgique organise un Chapitre International avec investiture les 5, 6 et 7 septembre 2008 à Leuven, en présence de notre Grand Maitre le Prince Regent S.E. Dom Fernando Pinto de Sousa Fontes

En annexe vous trouvez un programme provisoire et une bref description de la ville de Leuven.

L'accès de Leuven est très facile. La ville est situé près de l'autoroute E40 (Bruxelles-Liège-Köln) et A2 /E314 (Leuven/Genk/Aachen) à 30 km à l'est de Bruxelles.

Il y a deux trains par heure qui partent de Bruxelles-Nationale-Aeroport pour Leuven. La durée du trajet est environ 16 minutes.

Nous avons réservés un nombre de chambres à Novotel à Leuven, où l'accueil, les déjeuners, la veillée

d'armes et le dîner de gala auront lieu. Novotel se trouve à 300 m de la gare de Leuven

Les invitations officielles avec le programme définitif et les formulaires d'inscription vous parviendront dans le courant du mois mai 2008.

Nous espérons de pouvoir vous accueillir en septembre 2008 avec une délégation de votre grand prieuré.

Salutations fraternelles

Armand Moreau

Prieur magistral Belgique

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam

P.S. Pour ceux qui veulent prolonger leur séjour en Belgique, il y a une possibilité pour arranger des excursions guidées ou non guidées vers les villes culturelles belges (Bruxelles, Gand, Bruges, Anvers ...)

Excellency,
Dear colleague,
Brothers and Sisters,

On the 5, 6th and 7th of September 2008, the Belgian priory organises an international chapter in Leuven. New knights will be inaugurated.

In the attachments you'll find a preliminary programme of the chapter and a short description of the city of Leuven. The city is easy to reach. Leuven is situated 30 km east of Brussels, near the highways E40 (Brussels-Liege-Cologne) and A2/E314 (Leuven-Genk-Aachen). The Brussels International Airport (Zaventem) has a direct train connection to the city (every half hour ☐ 20 minutes travelling time).

A number of rooms have been pre-booked at the Novotel Leuven (located at 300 m from the railway station), where most of the activities will take place (reception, lunches gala dinner).

The official invitation, including the final programme and the registration forms, will be send to you out in may 2008.

We hope to meet you and a delegation of your grand priory in Leuven in september 2008.

Fraternal regards

Armand Moreau
Magisterial Prior Belgium

PROGRAMME 5 ☐ 6 ☐ 7 SEPTEMBRE 2008

Vendredi 5 septembre 2008

A partir de 16.00h accueil

De 19.00 à 21h30 dîner (buffet)

22.00h Veillée d'armes

Samedi 6 septembre 2008

De 10h à 14.45h accueil

10.00h réunion des grands prieurs et prieurs

10.00h visite guidée de Leuven

De 12h à 13.30h déjeuner

14.45h départ vers l'église

15.30h messe avec investiture

18h30 apéritif

19h30 dîner de gala

Dimanche 7 septembre 2008

10h30 tour thématique

13h déjeuner

Fin du Chapitre International